

“Bu yapıyla İl Genel Meclisinin Kocaeli’de yapacak hiçbir şeyi kalmamıştır”



Benim derdim yetki kargaşası değil. Sayın valilerimizin, kaymakamlarımızın, belediye başkanlarımızın, meclis başkanlarımızın yetkisi ne kadar azalacak, ne kadar çoğalacaktır öte, o şehirde yaşayan insanlara doğru, zamanında, ne kadar hizmet gideceğine bakıyorum.

Sayın Başkanım, çok değerli büyüklerim, aranızda bulunmaktan duyduğum onuru ifade ederek başlamak istiyorum. Ben hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Ben şöyle değerlendirmek istiyorum: Bunun bir teknik boyutu var, teknik boyutunu ülke genelinden sayın akademisyenler, konuşmacılarımız anlattı. Ben Sayın Sait Hocamın da ifade ettiği gibi İl Genel Meclisi olarak yaşadıklarımızın artışı, eksileriyle birlikte sizlere dilimin döndüğün-

ce ifade etmeye çalışacağım. Bunu samimi ve düz ifade edeceğim.

Tabii, Kocaeli 2004’te Büyükşehir Belediye Yasası ile birlikte il belediye sınırları il sınırlarını kapsadı. O sürede 44 tane belde belediyeleriyle beraber belediye vardı, 2009 seçimlerine geldiğimizde 6 ilçemiz vardı 12 ilçeye çıktı, beldelerin tamamı kapandı. Konuşmacılarımızın ifade ettiği gibi, Kocaeli sınırlarının dar alanda olması sebebiyle bunda çok zorluk çekildi mi? Çekilmedi.

Çünkü beldeler kapatıldı ilçe oldu. Bunun iyi tarafı şöyle oldu: Beldeler arasındaki hizmet farkı da ilçe bütünlüğü içerisinde kaynakların tek elden kullanılması anlamında gerçekten çok verimli çalışmalar oldu. Hâlâ da üç yılı tamamlamamıza rağmen, bazı ilçelerde belediyeler ilçeler arasındaki dengeyi sağlamak için gayret ediyor. Bu bence bir artıdır. Ben Kocaeli’yi anlatıyorum. Ben iyi örnek, kötü örnekten bahsetmiyorum.



Bizim hâlâ 240 tane köyümüz duruyor. 240 köyümüz orman köyü statüsünde. Bizim kaymakamlıklar da köy hizmet birliklerimiz var, biz özel idare olarak, yani belediyelerin yaptığı hizmetler aracılığıyla Köy Hizmetler Birliği kanalıyla da bizler bir bütçe aktararak oradaki köy muhtarlarının çok fazla büyük olmamasına rağmen, bazı sorunları giderme noktasında, yani il genel meclisi üyelerinin, muhtarların encümen olduğu bir yönetimle dağılacak bir bütçeyi oluşturduk.

Köyler büyükşehre bağlandıktan sonra özel idarelerin konumu. Aslında sıkıntı da burada. Tabii, biz büyükşehir il sınırlarını kapsayınca, il özel idarelerinin, haliyle il genel meclislerinin de yetki alanları daralmış oldu. Yani "Belediye sınırları dışında" dediğimiz ibare ortadan kalktı, belediye sınırları dışı diye bir yer kalmadı. Bu kalmayınca da bizim taşrada, özellikle köylerde, imarı, altyapısı, üst yapısı, planlaması vesaire gibi alanlarımız daraldı. Bu bize sıkıntı mı verdi? Bunu şöyle değerlendirebiliriz: Yani bir il genel meclisi veya özel idare kurumu veya "Ben İl Genel Meclis Başkanı olarak yetkilerim azaldı." telaşı, kaygısı, üzüntüsü olabilir. Bir de işin başka bir boyutu: Acaba halka ne kadar hizmet gitti, ne kadar doğru, yerinde, zamanında verimli kullanıldı kaynaklar? Bu açıdan bakmak lazım. Ben bu açıdan bakıyorum. Sonuçta il genel meclisi olmaz, il meclisi olur, meclis başkanı olmaz başka bir şey olur ama sonuçta hizmet eden bir kurum, kuruluş olacaktır.

Hizmetler anlamında Kocaeli'de gerçekten, bunu ben bir partili olarak konuşuyorum, belki şundan da kaynaklanıyor bu: Kocaeli'nin bir avantajı da 12 ilçe ve Büyükşehir aynı partinin belediye başkanlarından oluşuyor. Bu bence çok önemli vurgu, konuşmacılarımız da satır aralarında bunlardan bahsettiler. Uyum açısından, kolektif çalışma açısından hakikaten çok önemli. Belki Kocaeli'nin bir şansı da kaymakamlarımız ve valilerimiz de çok uyumlu, ortak çalışıyoruz. Bilmiyorum biz böyle çelişki, çatışma görmedik.

Sonuç itibarıyla baktığınızda: Kocaeli'de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 240 köye hizmet anlamında çok olumlu şeyler yapıldı. Ben örnekler vereceğim ben çok akademisyen veya ülke genelindeki yani ülkenin durumuyla ilgili veya başka illerle alakalı çok bilgim olmadığı için de bu kadar seçkin bir toplum ve bu kadar seçkin insanların yanında haddim de olmadığı için bunlara hiç girmeyeceğim. Yalnızca pratisyen, pratikte uygulayan olarak ilimden bahsedeceğim.

Köylerimizde inanın bana bağlantı yollarının hiçbirinde asfaltsız yolumuz yok, hiçbir köyün içerisinde parkesiz sokak dahi yok, 1 metrekaRELİK dahi. Bunu samimi olarak söylüyorum ki İl genel meclisi köylerden oy aldı Büyükşehir Belediye Başkanı ve İl Genel Meclisi üyesi olarak biz tamamından oy aldık. Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri almadılar. Ama sonuçta baktığınızda icrada Büyükşehir Belediye Meclisi var siyasi muhatabı biziz, işi yapan onlar.

Çünkü bizde bir ilçemiz haricinde bütün ilçeler hemen hemen merkezle birleşik, aralarında çok böyle taşra diyebileceğimiz bir şey yok. İnanın bizim köylerimizde doğal gaz var, çünkü köy dediğiniz şey tamamen mahalleyle bütünleşmiş, yani olmaması eksiklik olur.

Böyle de bir çelişki var. Şimdi, ilçeden seçilmiş bir ilçe belediye meclis üyesi aynı zamanda Büyükşehir Belediye Meclis üyesi oluyor, bu insanların köye gitmek gibi bir şansı yok. Belki işlerinin yoğunluğu, belki alanları... Ama dünden bugüne bir bakış var: İl Genel Meclisi taşraya hizmet eder... Kimdir taşralı? Köylerde. Köylünün siyasi muhatabı kimdir? İl Genel Meclisidir. Şimdi, biz köylere gidiyoruz...

Bu seçim sistemiyle, ben burada bunu da vurgulamak istiyorum, aslında yapılması gereken, tek meclisten bahsediliyor, işte bunun adı "Kent Meclisi" olur, "Büyükşehir Meclisi" olur, adı ne olursa olsun ama bu yöntemin de muhakkak toplumun her tarafından temsil edilebilecek bir yöntemle seçilmesi lazım. Özellikle ben bunu bir eksiklik olarak veyahut da sıkıntı olmaması açısından vurgulamak istiyorum. Yani biz il genel meclisi sisteminde, yani nüfusa göre her ilçeye verilen sayıda köylerin dahi oy kullandığı



Kocaeli sanayi bölgesi, Türkiye'nin en çok gelir sıralamasında 2 nci sırada, yüzde 5 alacak. 3.500 kilometrekare yüzölçümü. Konya 40 bin kilometrekare yüzölçümü, belki sıralamada çok arkalarda, taşrası daha fazla, büyükşehir geliri daha az olacak.

bir sistemle büyükşehir seçimi olursa belki temsil olarak çok oturmaz ama nispeten temsili biraz güçlendirir diye düşünüyorum. Bu yöntemi muhakkak düşünüyorlardır.

Şimdi, bir sıkıntı da şu: Mesela, büyükşehir olduk, muadil müdürlüklerimiz var. Şimdi, Çevre Müdürlüğü Büyükşehir de var, merkezî iktidarın da var Sosyal Hizmetler Büyükşehir de var, Valiye bağlı Sosyal Hizmetlerimiz de var. Tarımda Büyükşehir şunu yapıyor: Her köye grup grup oluşturdu, 1 veteriner ve 1 ziraat mühendisi danışman olarak gönderdi. Bizim de Tarım Müdürlüğümüz var, çok önemli şeyler de yapıyoruz.

Şimdi, öyle bir şey oldu ki, pilot bölge denildi, pilot il denildi, Kocaeli denildi, İstanbul denildi ama 5302 Konya'da da aynı Kocaeli'de de aynı. Aynı yasa, uygulamalar farklı.

Baktığınızda hadiseler hizmetler anlamında hakikaten benim sizlere negatif boyutuyla verebileceğim bir şey yok. Çünkü bizde bir ilçemiz

haricinde bütün ilçeler hemen hemen merkezle birleşik, aralarında çok böyle taşra diyebileceğimiz bir şey yok. İnanın bizim köylerimizde doğal gaz var, çünkü köy dediğiniz şey tamamen mahalleyle bütünleşmiş, yani olmaması eksiklik olur. Bunu çok başarılı bir hizmet anlamında söylemiyorum, coğrafi yapı, yani 3.500 kilometrekare dediğiniz ne ki, Kandıra ile Karamürsel'in arası 80 kilometre. Yani bir uçtan bir uca bahsediyorum, Gebze ile Kartepe'nin arası 60 kilometre ve bunlar tamamı birleşik. Bir Kandıra sahilimizde, köyleri kalabalık olması nedeniyle ufak tefek sıkıntılar oluyor. Tahmin ediyorum bu dönem de oraya yönelik bir ağırlık yapacak.

Şimdi, özel idare ne yapıyor? Bu yapıyla il genel meclisinin yapacak hiçbir şeyi kalmadı. İnanın bana Kocaeli'de yapacağımız çok fazla bir iş yok. Ben Türkiye'de her ilde böyledir demiyorum. Bakın, lütfen beni yanlış anlamayın. Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi, Kocaeli ve İstanbul bu yapıya çok uygun, bu yasaya çok uygun. Kocaeli sanayi bölgesi, Türkiye'nin en çok gelir sıralamasında 2 nci sırada, yüzde 5 alacak. 3.500 kilometrekare yüzölçümü. Konya 40 bin kilometrekare yüzölçümü, belki sıralamada çok arkalarda, taşrası daha fazla, büyükşehir geliri daha az olacak. Yani buralarda muhakkak bu yasayı yapanların bu konuları da düşündüklerini zannediyorum, düşünmek zorundalar zaten. Eğer siz burada bir gelir dengesizliği yaratırsanız, zaten dağın arkasındaki köye hizmet götürmek çok kolay değil. Yani il genel meclisi, il özel İdareleri

gerçekten bu konuda fedakârca, cefakârca çalışıyor ve böyle de bir alışkanlığımız var.

Hülasa, Kocaeli'de hiçbir sıkıntı yok. Ama bu demek değildir ki, Türkiye'nin her tarafında, yani 29 büyükşehir olacak, ilimizin de il sınırlarını kapsayan, büyükşehir sınırlarını kapsayan pozisyonda sorun olmayacak manası taşımaz. Ben Antalya'da da böyle bir sunum yapmıştım. Hatta İl Genel Meclisi Başkanı arkadaş da dedi ki: "Sen bizi kapatmak için mi uğraşıyorsun?" Hayır, ben tespit yapıyorum. Kapatıp kapatmamak benim yetkimde değil, gücümde de değil. Ama ben diyorum ki bu yapıyla il genel meclisine çok fazla ihtiyaç yok. Tek meclis olmalı, toplumun her kesiminden oy alarak gelmeli ve temsil gücü olmalı. Bunu nasıl ayarlayacaklarsa... ben kendi ilimden bahsediyorum, ben başka yerden bahsetmiyorum. Ben özellikle altını defalarca vurguluyorum. Köylerden muhakkak bir kontenjanı olmalı. Bakın, altını çiziyorum. Köy dedik veya taşra mahallelerinden diyelim, yani muhakkak bir kontenjan olmalı. Bu yapı doğru yapı mı? Kocaeli için doğru yapı, İstanbul için doğru yapı. Diğer iller için doğru yapı mı? Vallahi bunu artık sizler daha iyi bilirsiniz. Benim derdim yetki kargaşası değil. Sayın valilerimizin, kaymakamlarımızın, belediye başkanlarımızın, meclis başkanlarımızın yetkisi ne kadar azalacak, ne kadar çoğalacaktır öte, o şehirde yaşayan insanlara doğru, zamanında, ne kadar hizmet gideceğine bakıyorum. Benim ilimde bu doğru şeyler yapılıyor.